



REGIORIT NOORD-OOST

14 april 2019



U kunt er vanuit gaan dat we een avontuurlijke tocht tegemoet gaan. We gaan veel meemaken van water naar bos van droog naar nat, in ieder geval over veel kleine weggetjes van vervlogen tijden.

Weggetjes waar in het verleden zowel veen als riet werd vervoerd, meestal met paard en wagen, of over het water met het schip of de trekschuit.

Gelukkig zijn we die tijd wel voorbij, want anders hadden we een paar overnachtingen moeten inplannen in deze bijna 200 kilometer lange rit.

Een rit waarbij u veel te zien krijgt zoals het startpunt. Dat is het geheel nieuwgebouwde **Paviljoen, Koedijk 4, 7908 TA Hoogeveen** aan het grote zuigvat van Nijstad. Dit punt ligt dicht naast de snelweg A28 en dus voor een ieder makkelijk aan te rijden.

Na genoten te hebben van een kopje koffie zullen we de motoren starten en gaan we op

pad om via een leuke binnendoor route via Veeningen, De Wijk en de Lankhorst naar Staphorst te rijden (houdt hier a.u.b. even rekening met de kerkgangers).

Dan houdt voorlopig het droge deel wel zo ongeveer op en gaan we langzamerhand naar het nattere deel van de route om vanaf Genne een stuk de IJssel te volgen om daar van de loop van deze rivier te genieten tot aan Barsbeek.

Van hieruit steken we over Kadoelen naar Sint Jansklooster. Sint Jansklooster is genoemd naar het convent op de Sint Janskamp, een klooster dat in 1399 werd gesticht door de blinde Johannes van Ommen.

Na nog heel even geduld te hebben gehad wordt na Muggenbeet -laten we hopen dat het alleen bij de plaatsnaam blijft- eindelijk de Weerribben ingereden, een plek die denk ik geen toevoeging behoeft en lekker nat is.

Om dan ook onze derde provincie aan te doen, gaan we naar Eestergea aan het Tjeukemeer.

Hier gaan we onderlangs naar Oudeschoot dat tegen Heerenveen ligt.

Dan gaat het weer richting Overijssel om na Oldeholtwolde en Oldeholtpade steeds dichterbij de buurt van de woonplaats van ons aller Jan Verwey te komen.

We rijden door de mooie natuur richting Steenwijk om de route weer iets natter te maken en om in Giethoorn uit te komen, dat we schampen en achterlangs passeren, om naar Kolderveense Bovenboer richting het drogere Nijeveen te gaan om vervolgens Meppel rechts te laten liggen en door te steken naar Rogat.

Dan komen we op een klein stukje dat vanmorgen ook al hebben gereden, alleen dan in omgekeerde richting. Midden in De Wijk gaan we richting IJhorst en Spithorst om vervolgens te eindigen in het **Kippenrestaurant De Piri Piri in Nieuwleusen**.

Na hier nog even met elkaar gepraat te hebben, gaan we van daaruit weer allemaal onze eigen weg. Daar het kippenrestaurant direct aan de A28 ligt, zal dit niet echt moeilijk zijn om de juiste weg weer te vinden.

Bijzonderheden: Inschrijving van 09.30-10.30u.

Met vriendelijke groet,
Herman Bulten/
Toercommissaris Noord-Oost.

Te bereiken via nummer 06-300 97 884.

