



# 48e HOLLANDTOER

Zondag 26 mei 2019



**Inschrijven van 09.30 – 10.30 uur**  
**In Herberg Den Bongerd, Markt 13, 5954 BH Beesel, Tel. 077 – 476 21 70**  
**Lengte van de rit: 200 km**

Daar waar de 47<sup>ste</sup> Hollandtoer in 2018 is gestopt, zou de 48<sup>ste</sup> Hollandtoer op 26 mei 2019 hebben moeten starten. Dat lukte niet, maar we hebben een leuk alternatief gevonden! We starten dus bij Herberg de Bongerd in Beesel en rijden door Limburg, Duitsland naar Appeltern in de Betuwe, met als eindpunt Moeke Mooren.

Niet onbelangrijk is te vermelden dat u uiteraard een kopje koffie/thee aangeboden krijgt van de CPEN, maar dat u een tweede

kopje koffie/thee kunt krijgen als u uw lidmaatschapspasje van de ANWB kunt laten zien. Toch mooi meegenomen.

Wij doen mee met:  
**Pak een terrasje met de ANWB**  
Tweede kopje koffie/thee gratis!  
Ben je in april en mei in de buurt tijdens je fiets- of wandeltocht?  
Wees welkom op ons zonovergoten terras.  
Bestel je een koffie of thee met iets lekkers erbij dan krijg je het tweede kopje koffie of thee gratis!  
Je hoeft alleen je ANWB-lidmaatschapspas te laten zien (dat kan ook via een ANWB-app).  
Maximaal twee personen per pas, niet in combinatie met andere acties, alleen in april/mei 2019.

Herberg de Bongerd  
Markt 13, 5954 BH Beesel, Tel. 077 - 476 21 70

De route start in het mooie plaatsje Beesel, ten noorden van Roermond. Wij blijven voorlopig vlak langs de Maas rijden via plaatsen als Reuver, Belfeld en Tegelen, alwaar we de Maas voor de 1<sup>ste</sup> keer met een pontje over steken (€ 1,40 voor een duo). We komen dan in Baarlo.

Deze plaats bevat 4 kastelen en wordt al in 1219 vermeld. Baar betekent bloot of kaal. Het gaat dan richting Helden en rijden langs vele aspergevelden, waar Limburg om bekend is.

Wij rijden nu in Brabant door de Peel, een Hoogveen gebied. Dorpjes als Helenaveen herinneren hieraan. Na Sevenum en Grubbenvorst, bekend om de groenteveiling, rijden we in Noord-Limburg. In Broekhuizen steken we weer de Maas over met een pontje, ook hier € 1,40 voor een duo.

Na veel wegen met drempels steken we de grens over en hier "geht's los". Snelle wegen zonder drempels, dus het gas kan hier wat meer open. Wel oppassen, want veel camera's, waarvan sommigen met voor en achter foto's.

We omzeilen Geldern en naderen Kevelaar. Ik heb hier een kleine by-pass gemaakt om de motor bij de Basilika Sankt Marien te parkeren en een kaarsje op te steken of in de Hauptstrasse bij een van de Konditoreien een overheerlijk Schwarzwaldler Kirsch te eten. Niet bij de eerste op de hoek, daar is de koffie net slootwater en je kunt er niet eens pinnen. Typisch Deutschland! Maar bij Heinz Platzer, 200 meter verderop rechts.



Het gaat verder richting Weeze, bekend om het vliegveld met vele vakantiebestemmingen met prijsvechters. Door Goch richting Nederland, alwaar we de stuwwallen van Nijmegen en Groesbeek al zien.

Als we na Kranenburg bij Wyler de grens passeren, weten we meteen, dat we weer in Nederland zijn. Drempels, drempels en nog eens drempels. De snelheid is er meteen uit, maar we krijgen wel een mooi landschap met heuvels rond Groesbeek.

De Heumensebaan is daar een mooi voorbeeld van. We rijden dan een stukje door Molenhoek, het noordelijkste punt van Limburg en rijden Gelderland binnen. We steken het Maas-Waal kanaal over en na Wijchen genomen te hebben gaat het weer vlak langs de Maas richting eindpunt: **Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1B, 6629 KK Appeltern, 0487726016.**



Veel plezier!

Uw toercommissaris Henk Dankers.  
Waarneming bij start en finish:  
Wim Tammel en assistent Ben te Lintelo.